



Ouderblad "De Heksenketel" van Nutsbasisschool Burgst. Jaargang 23 nummer 03 03 september 2012

JUBILEUM BURGST

Beste ouders!

We kijken gezamenlijk terug op twee heel geslaagde Jubileumdagen!

Het is allemaal heel goed verlopen en de kinderen vonden het geweldig allemaal en dat was ook de bedoeling!

Op de eerste plaats onze dank voor de enorme inzet van heel veel ouders die ons op vrijwel alle terreinen geholpen hebben! Dank aan de ouders van de Oudercommissie die lang en met veel inzet bezig zijn geweest om alles mee te organiseren maar natuurlijk ook dank aan iedereen die op donderdag en/of vrijdag actief is geweest!

We kijken daar met veel plezier op terug en we zijn blij dat alles zo geslaagd is!

Ook het weer heeft fantastisch meegewerkt! Donderdag was het prachtig weer van en de regen die vanaf een uur of vier viel hadden we natuurlijk geen last meer.

Vrijdag leek even wat minder en de circusvoorstelling op de Groene Hil zou *bijna* binnen geweest zijn maar dat hoefde uiteindelijk niet.

We laten hieronder beide dagen nog even passeren!

DONDERDAG 30 AUGUSTUS

Alle kinderen kwamen naar het voetbalveld van vv Boeimeer. Om 9.00 uur werd een voorproefje



gegeven van wat er vrijdag zou gaan komen. Een héél lange meneer van het circus zocht meneer Joost die uiteindelijk op een heel hoge fiets aan kwam rijden. Het jongleren en vooral het vuur spuwen was heel spectaculair om te zien! Na deze opening kregen alle kinderen een kleine tompouce met ons Jubileumlogo er op. Daarna gingen de groepen 1 t/m 4 onder leiding van OSHB verder met een spelcircuit. De groepen 5 t/m 8 gingen naar de Asterd voor een eigen sport- en spelcircuit.

Om 12 uur reden er versierde

bolderkarren rond met voor elke groep een heerlijke lunch. In de week ervoor had de OC enkele keuzemenu's laten rondgaan zodat iedereen naar wens een lunch kon bestellen.

Daarna naar school waar de middag werd besteed aan twee workshops van elk 45 minuten.

Ook dat bleek een enorm succes! De organiserende werkgroep had namelijk bedacht dat kinderen zelf twee workshops mochten uitkiezen. Dat was in de weken ervóór al gebeurd. Groot voordeel is dat je niet naar iets toe hoeft wat je niet zo leuk vindt. Wie dus niet zo van knutselen houdt kiest gewoon iets anders uit. En keuze was er genoeg! Op de locatie Kroeten waren maar liefst **42 workshops** waaruit de kinderen konden kiezen!! Vele workshops werden door ouders gegeven vanuit hun eigen beroep of hobby.



Ook enkele kunstenaars waren aanwezig. Zo kon je een stilleven gaan schilderen bij Voika Gouka of graffiti spuiten met Michel Bruys, fietsen repareren bij de opa van Julian uit groep 7, cupcakes versieren, goochelen, karate bij de papa van Mik, armbanden en riemen maken bij Anja, dieren van ballonnen maken bij de mama van Tim, koken bij de mama van Yannick, Russisch leren bij de mama van Ryan, aquagym, voetbal, tafeltennis, nagels stylen bij Audrey en Lia, techniek, proefjes, reuze kriebelbeesten maken, haar vlechten bij de mama van Ivy, gitaar spelen bij de papa van Macey, fotograferen bij een echte fotograaf, marsepein maken, sorbet met vruchtjes(mmm), speksteen bewerken, strips tekenen bij meneer Marq, drama's en taartjes maken met de mama van Eva. Alle kinderen waren heel enthousiast en dat kwam natuurlijk, omdat er zo veel te kiezen was, zodat iedereen wel leuke dingen kon kiezen.

's Avonds kwamen tientallen ouders naar Kroeten om onder leiding van Jeroen van der Lee en Nathalie van der Linden de kneepjes van het circusvak te leren! Jongleren, diablo, éénwiel fietsen, koord dansen, Chinese bordjes, het kwam allemaal voorbij, natuurlijk ook met de nodige hilariteit! Een heel plezierige avond!

VRIJDAG 31 AUGUSTUS

De gehele vrijdag stond in het teken van het circus. Hiervoor hadden wij "**Variétéma**" ingehuurd die dit professioneel verzorgt.

's Ochtends gingen alle kinderen onder leiding van ouders alle circusacts oefenen. Dat was voor de kinderen een heel spectaculaire beleving!



Na de lunch was er een echte circuspiste op het plein waar een aantal kinderen aan de andere kinderen en ouders hun kunsten mochten laten zien. Dat werd een geweldige show waarbij ook Jeroen en Nathalie nog het nodige lieten zien!

Daarna gingen alle kinderen naar hun klas terug om terug te komen met een kleurige ballon met een naamkaartje. Op een signaal gingen alle ballonnen de lucht in en dat was

natuurlijk een geweldig gezicht!! Daarmee werd het feest voor de kinderen afgesloten.

's Avonds was tot slot een **reünie** voor alle oud-leerlingen en oud-collega's van Burgst. Bijna 300 oudleerlingen kwamen daar op af en ook dit werd een klinkend succes! Iedereen vond het geweldig om elkaar, vaak na vele jaren, weer terug te zien. Voor ons als team was het bijzonder om te horen hoe het iedereen na de basisschool vergaan is en ook om te horen hoe positief en succesvol dat voor de meesten gegaan is.



Een heel gezellige sfeer tijdens de reünie!

FOTO'S

Er zijn gedurende de beide dagen bijna 2000 foto's gemaakt en er is ook video. Deze week proberen we daar wat lijn in te krijgen waarna de foto's via een link op Picasaweb te zien zullen zijn. Zodra dat klaar is sturen we de ouders de link toe.